



Piet van den Berg

Schilderij op de voorzijde geschilderd door ons pap in 1992

*Op een stille wintermorgen
zacht in eeuwige slaap gesust
in vergetelheid geborgen
liefdevol vaarwel gekust.*

Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, moeten wij tot ons groot verdriet afscheid nemen van ons pap, onze schoonvader, opa, overgrootvader en mijn vriend

Piet van den Berg

Petrus Johannes

* Heesch, 17 augustus 1928

† Dinther, 31 januari 2021

echtgenoot van

Tonny van den Berg-Driessen † 2003

Diana en Ton
Anita en Charles
Elise en Oiaf
Madelon en Koen
Angeline en Jan
Dirk en Carola
Tjen en Robin
Nikee en Roy, Mex, ♥
Lily en Mark
Jorn

Riek Kuijs-van Esch

Clemens van den Bergstraat 35
5473 DG Dinther

Ons pap is thuis. Als u nog persoonlijk afscheid van hem wilt nemen, kan dat op afspraak. Bel daarvoor 0413 29 13 54 of 06 29 00 21 72.

Vanwege de coronamaatregelen vindt de plechtige uitvaartdienst in besloten kring plaats op zaterdag 6 februari om 10.30 uur in de parochiekerk van St. Servatius in Dinther. Daarna begeleiden wij pap naar zijn laatste rustplaats bij ons mam.

Het is mogelijk om het afscheid via een livestream te volgen. Ga hiervoor naar www.ecceproductions.nl/livestream